

Secretariaat: Bosstraat 149
3860 Bree
Bank: BE81 2100 1623 8224

Driemaandelijks tijdschrift
Januari - Februari - Maart 2021
Nr 55



Nationale Belgische bedevaart naar O.L.Vrouw van Lourdes



Kontaktblad
Spéciale uitgave

Redactie: Vincent de Hemptinne
Verantwoordelijke uitgever: Marie-Josée Peeters, Bosstraat 149 3960 Bree

Voorwoord

Goede vrienden,

Meimaand! Maand waar de Nationale Belgische bedevaart haar jaarlijkse bedevaart naar Lourdes organiseert.

In 2020 zijn wij gedwongen geweest om onze bedevaart te annuleren wegens de Covid 19 pandemie .

Dit jaar, evolueert de situatie in België en in Frankrijk positief maar de sanitaire situatie laat ons nog niet toe om nu naar Lourdes te reizen.

Wij hebben nochtans de goede hoop dat wij onze jaarlijkse bedevaart in de maand oktober, kunnen houden van 11 tot 15/10.

Alle reservaties in Lourdes met het heiligdom en met het Accueil St.Frai zijn bevestigd.

Meimaand, maand toegewijd aan Maria!

Samen met Jan, onze aalmoezenier, wensen wij jullie een “virtuele bedevaart” aan te bieden tussen 17 en 21 mei.

Dit is de periode dat wij gepland hadden om in Lourdes te zijn!

Voor iedere dag van deze week bieden wij u een korte meditatie, enkele gebedsintenties en een gebed in de geest van het thema van Lourdes: “Maria onbevleete ontvangenis.

Laat ons via het gebed samen zijn, in gedachte aan de Grot van Lourdes, vol vertrouwen in Maria.

Vincent

**Ga met ons mee, Maria
Een bedevaart 'in de Geest'
17-22 mai 2021**



**Maria, de Onbevleete, een vrouw die helemaal beschikbaar is voor Gods handelen in haar. Zonder zonde ontvangen biedt zij geen enkel weerstand of obstakel aan de vernieuwende kracht van de Liefde...
Deze naam houdt voor ons ook een zending in: zonder enige weerstand of obstakel de liefde van God voor iedereen aan de wereld doorgeven.**

(Mgr Olivier Ribadeau, rector van het heiligdom van Lourdes).

*Moge Maria ons tot gids zijn,
van dag tot dag,
tijdens onze 'virtuele bedevaart',
een bedevaart in de Geest.*

Maandag

Neem ons mee met je ‘ja-woord’, Maria, op onvoorziene wegen ...



‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lukas 1,38)

Een verrassende God, die onze voorzieningen en plannen overhoop kan halen ...

- * en hoe Hij dat doet! Reeds het tweede jaar is er geen be-
devaart ... de pandemie heeft onze plannen stevig doo-
reen geschud!
- * wij blijven thuis, ‘in ons kot’, solidair met de inspannin-
gen van heel de samenleving in haar strijd om de ge-
zondheid – niet alleen hier bij ons, maar ook in de ar-
mere landen die zo moeizaam aan de broodnodige vac-
cins geraken!
- * met Maria, de Onbevleete, willen wij ons ‘zonder weers-
tand’ openen voor de onvermoede kansen van deze
pandemie, voor wat we ‘de tekenen van de tijd’ kun-
nen noemen. Wie weet komen we terug op het spoor
van een eenvoudiger en verbonden leven, ‘gezuiverd
van de zonde’: ons egoïstisch verlangen naar almacht,
naar totale beheersing en controle, onze zucht naar on-
gebreedeld comfort dat de natuur en de anderen geweld
aandoet...

Maria staat met een zuiver hart open voor God die bij haar aanklopt; in alle eenvoud zegt zij 'ja' tegen Gods plan met haar, **'mij geschiede naar uw woord'**.

Zij getuigt van de nederigheid van het volk, het volk der armen, dat Jezus zalig zal prijzen: 'Zalig de armen van geest'.

Willen wij een 'vruchtbare akker' zijn?

- * we beginnen te beseffen dat alles in ons leven niet onder controle kan zijn, dat dat ook niet hoeft, een 'nul-risico' bestaat immers niet. Vraagje: aanvaarden wij dit echt, diep vanbinnen, met het vertrouwen van de overgave? Kunnen wij leven vanuit de overtuiging dat al het waardevolle in ons leven sowieso broos is, een geschenk: zoals de vriendschap tussen mensen, de liefde van de geliefden, de gezondheid van ons volk, het levensvertrouwen van onze jongeren, de vreugde dag aan dag van oudere rijpe mensen... Het zijn allemaal waarden die in deze tijd heel broos zijn geworden, die wij vaak zelf niet kunnen waar maken.
- * veel dingen in ons leven overkomen ons, kunnen wij niet begrijpen. Duwen wij ze weg of ... kunnen we ze in ons hart bewaren, zoals Maria deed? En met geduld 'Gods uur' afwachten, tot alles puzzelstukjes in elkaar zullen passen?
- * deze tijd voert ons naar binnen. Velen ontwikkelen een contemplatieve blik op eigen leven, op de samenleving. We leren onze levensgeschiedenis lezen als ... een liefdesverhaal dat God met ons schrijft. In alle onzekerheid en verdriet, doorheen alle pijn en lijden weten wij ons in Gods hand geborgen: nooit houdt Hij op tot ons hart te spreken, 'Wees gegroet, jij mens, jij die vol van genade bent, want door Mij bemind' ...

Gebedsintentie van de dag

voor allen die ontredderd zijn door deze pandemie,
die geen hoop kunnen putten uit troostende woorden,
voor vereenzaamde mensen 'achter hun masker'
voor alleenstaande bejaarde en jonge mensen,
voor zieken zonder uitzicht op een betere morgen,
voor jongeren die eenzaam zijn,
wanhopig over hun toekomst,
voor allen die in angst gevangen blijven ...

Biddend om ontvankelijkheid ...

Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid
voor het Woord van de Heer.
Wij zijn dikwijls onverschillig en koud
voor de boodschap van uw Zoon. Daarom vragen wij :
Heer ontferm U

Maria, uw leven was een blijvend JA
op de liefde van de Heer
en wij zijn zo gemakkelijk ondankbaar en gesloten tegenover zijn aan-
bod. Daarom vragen wij :
Christus ontferm U

Maria, uw liefdevolle aandacht gaat eeuwen lang reeds uit
naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.
Wij vergeten zo gemakkelijk de anderen
om alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij door uw voorspraak:
Heer ontferm U

Dinsdag

**Neem ons mee op weg naar anderen, Maria,
over alle obstakels heen**



**‘Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland,
naar haar nicht Elisabeth’
(Lukas 1, 39)**

Maria wordt door de Geest buiten haar comfortzone gedreven; zij overwint alle weerstanden en obstakels op de weg naar de anderen, naar haar nicht Elisabeth:

- * wie open staat voor God en zo dienaar van de Heer is geworden, zal ook niet mogen aarzelen om naar de anderen te gaan en in eenzelfde beweging dienstbaar proberen te zijn aan hun geluk
- * wiens blik gezuiverd is in gebed en contemplatie ontdekt hoe ook de ander ‘zwanger’ is, door dezelfde Geest bewoond wordt: Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar op dat diepste niveau
- * deze ontmoeting is een reële dienst aan de naaste, wanneer beide vrouwen in elkaar Gods Aanwezigheid ontdekken en beseffen hoe ook in de ander Gods Geest werkzaam is: ‘Begenadigd ben jij , gezegend boven alle vrouwen ...’

Het Mysterie van elke ont-moeting

- * ontdekken wij hoe God bij de anderen werkzaam is? Kunnen we daar blij mee zijn, gewoon diep verheugd om het geluk dat de ander te beurt valt, zonder de weerhaken van de jaloezie of de droeve vergelijking? Kan je verdriet hebben omwille van de pijn van de ander? En ook als hij zo ‘anders’ is, kan je voor hem gastvrij zijn, zonder hem weg te duwen, zonder hem in te passen in jouw plannen of schema’s, jouw ‘frames’? Echt naar elkaar leren luisteren zonder voor elkaar bedreigend te zijn ... bij elkaar het beste wakker maken ... wie droomt niet van zulke ontmoetingen?
- * in een ‘gepolariseerde’, verdeelde wereld zien wij groepen op zichzelf terugplooiën! Dan is er Maria, die ons meeneemt om onze loopgraven te verlaten en naar de ander toe te gaan, gedreven door de goede Geest ...
- * het is een werkelijke dienst aan de ander als wij obstakels en weerstanden kunnen overstijgen en authentiek leren luisteren naar de ander, zijn of haar schoonheid leren ontdekken, hem of haar durven te zeggen: ‘Jij bent vol van genade en schoonheid, je bent een magnifiek mens!’
- * ... en dat met een blik waarin iets te lezen staat van de tederheid en de barmhartigheid van God zelf!
- * onze ontmoetingen worden dan diepgaande geloofsmomenten, momenten van menselijkheid en van gebed,
 - een Magnificat tot God ‘omdat Gij zijt wie Gij zijt’, een magnifieke God die niet steil en ongeëvenaarbaar is, bereikbaar voor kleine mensen, hen groot maakt; hoogmoedigen echter zendt hij met lege handen naar huis
 - ⇒ een gebed van diepe dankbaarheid om wie de ander is, over alle weerstanden en hindernissen heen: onze broeder, onze zuster ...

Gebedsintenties van de dag:

voor hen die moedig bruggen slaan naar de andere,
naar wie marginaal is,
over alle vooroordelen en weerstanden heen,
voor wie niet op de loop gaan voor de pijn van anderen,
die de kwetsbaarheid van hun medemens durven te omhelzen,
die dienstbaar zijn en het lijden van hun medebroeders
verzachten,
voor wie eenzamen in woonzorgcentra of in woontorens nabij
komen,
en heel in het bijzonder voor ons ons
gezondheidspersoneel, brancardiers, geneesheren, vrijwilligers,
aalmoezeniers, ...

**Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met u,
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw lichaam,
Jezus
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.**

**Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons
Heilige Bernadette, bid voor ons**

Woensdag

Bid met ons, Maria, breng onze noden tot bij uw Zoon

‘Ze hebben geen wijn meer ... Doe maar wat Hij u zeggen zal’ (Johannes 2, 3 en 5)

Maria is een en al aandacht voor de noden van de anderen en brengt ze tot bij haar Zoon

- * Maria keert zich tot Jezus en bidt voor ons ‘arme zondaars’: zo is zij, Maria, helemaal niet zelfzuchtig legt zij de noden van de mensheid aan haar Zoon voor, hun tekorten:.
- * zonder Hem ook maar iets op te dringen zegt ze eenvoudig: ‘ze hebben geen wijn meer’; op die manier wil zij het uur van haar Zoon niet bepalen noch Hem opleggen wat Hem te doen staat. Vol vertrouwen zal zij zeggen: Doe maar al wat Hij jullie zeggen zal!
- * zo is Maria in alle eenvoud getuige van haar vertrouwen in het mysterie van God, Hij die vriend is van de mensen en alles ten goede zal leiden ...
- * en wat ze niet begrijpt zal ze niet verwerpen maar in haar hart dragen ... Zo wordt ze icoon van de kerk in gebed, een kerk die ‘waakt en bidt’ ...

Zo verwijst Maria naar ons gebed

- * het eucharistisch gebed is allereerst ‘ons brood en onze wijn’, alles waar we van leven uit Gods handen leren ontvangen, onze vreugde en onze vriendschappen, onze pijn en ons ‘tekort aan wijn’ allerhande ...
- * om ze vervolgens terug in Zijn handen te leggen om ze door zijn Geest te laten omvormen tot ‘levend Brood en Wijn’, tot Christus zelf die ons waarachtig Brood is en onze Drank die onze dorst waarachtig lest
- * zo leert Maria ons ‘eucharistische mensen’ te worden, die alles wat ze ontvangen terug in Gods handen leggen, op-

dat zijn Geest ze mag omvormen 'op zijn uur', tot wijn van de hemelse Bruiloft, tot volheid van leven...

* de kerk in gebed zal met schroom en eerbied staande blijven voor het Mysterie van een God, die altijd groter is ... Zo legt zij voor de wereld het getuigenis af van een kerk die de hoop van de mensheid open houdt: met Maria zal zij, nederig en waakzaam, uitkijken naar zijn Uur, vol vertrouwen op de terugkeer van Hem die alles zal vernieuwen ...

Intenties van de dag

Voor een Kerk die zich niet op haar eigen problemen terugplooit,
opdat zij advocaat zou zijn van de vreugde en de hoop,
van het verdriet en de angst van deze wereld
Door ze aan te bieden aan Haar Heer en Meester,
Wakend en biddend bij het ziekbed van de mensheid,
Hoopvol uitkijkend als een wachter,
Als een wachter naar de Daderaad van Christus
Tot Hij wederkeert...

**Wij zijn de mensen rond
de kruiken leeg en hol
Wij zien niet hoe het verder moet
Alleen Maria kan kordaat
ons bij de arm nemen:
'Doe maar wat Hij u
zeggen zal'**

**Dan vullen wij de kruiken,
boordevol, en lachen om
het wonder van een feest
dat immer herbegon.
Want Liefde, is het wonder.
(Manu Verhulst)**



2021

Ga met ons mee, Maria, op de weg van het Kruis

‘Daar is uw moeder’ - ‘Daar is uw zoon’ (Joh.19,26-27)

Maria volgt haar Zoon tot op Golgotha:

- * aan de voet van het Kruis blijft zij staande, rechtop, Stabat Mater ...
- * ... en blijft zo ontvankelijk, helemaal zonder obstakel, voor de Geest die Jezus schenkt
- * zo wordt zij Moeder van elke ware leerling van Jezus: ‘Ziedaar uw Moeder, ziedaar uw zoon’.

Zij gaat ons voor, Maria, Moeder van Smarten, op de weg van liefde tot het uiterste, die bij God nooit verloren loopt,

- * met haar ontvangen wij, uit het doorboorde hart van haar Zoon, het Leven van Jezus zelf, die zich geeft in het ‘water’ van de vernieuwing van de doop en in het ‘bloed’ van de eucharistische Liefde
- * wanneer het lijden over ons komt, in die ogenblikken van eenzaamheid en verlatenheid, blijft Maria ons nabij, ‘in het uur van onze dood’: zij is onze Moeder die ons vol hoop over elk dood punt heen zal helpen ...
- * de kerk en alle gedoopten zijn zo geroepen om, trouw en onbaatzuchtig als een moeder, te waken bij het ziekbed van zieken en wanhopigen in deze wereld,
- * laten wij, met Maria, het lijden niet ontvluchten, er niet onverschillig voor worden maar ‘er staan’, bij de vele kruisen van de mensheid, haar lijden verlichten en de kwetsuren omarmen ...’,
- ... met een blik die in staat is om zelfs op het meest door het lijden misvormde gelaat, de glans van schoonheid en puurheid te ontdekken, afstraling van Gods eigen Schoonheid.



Intenties van de dag:

Voor allen die lijden onder deze pandemie,
vooral in landen waar moeizaam toegang is tot de vaccins,
voor wie eenzaam en verlaten leven in woonzorgcentra,
voor wie onbegrepen verloren lopen in de anonimiteit van onze
stad,
voor de slachtoffers van het geweld en het racisme van mensen ...
voor wie er alleen voor staan en geen schouder hebben om op te
huilen,
voor allen die sterven moeten zonder dat iemand met hen mee gaat
tot aan de laatste grens ...
...

Gebed van paus Franciscus

**O Maria,
u schittert altijd op ons pad
als een teken van redding en hoop.**

**We vertrouwen onszelf toe aan u.
Aan de voet van het kruis hebt u gedeeld in Jezus' lijden,
en bleef u standvastig in uw geloof.**

**U kent onze noden,
en we weten dat U erin zult voorzien, zodat,**

**zoals in Kana in Galilea,
vreugde en feest kunnen terugkeren na deze tijd van
beproeving.**

**Help ons, Moeder van de goddelijke Liefde,
om onze wil af te stemmen op de wil van de Vader
en om te doen wat Jezus ons zegt,**

**Help ons, Moeder van de goddelijke Liefde,
om onze wil af te stemmen op de wil van de Vader
en om te doen wat Jezus ons zegt,**

**Hij die ons lijden op zich heeft genomen,
en onze lasten heeft gedragen**

**om ons, door het Kruis, te brengen,
tot de vreugde van de Verrijzenis. Amen**

Vrijdag

Ga met ons mee, Maria, moeder van de Kerk, op de wegen van de mensen

‘ Ze bleven trouw en eensgezind in gebed, samen met Maria’ (Hand.1,14)

Na de Hemelvaart is Maria aanwezig in Jeruzalem, te midden van de apostelen

zij staat er weer, zij die als eerste geloofd heeft, te midden van de leerlingen: zij heeft alle woorden van haar Zoon in haar hart bewaard, zo is zij in staat om de vertwijfelde leerlingen rondom haar Zoon bijeen te houden

zij is levende herinnering aan zijn laatste woorden, zijn testament, die ze waar maakt: ‘Dit is mijn opdracht, dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen’ (Jo.15,12)

in de Bovenzaal zijn ze verzameld, Maria en de leerlingen met enkele vrouwen, om te waken en te bidden, uit te kijken naar de Beloofde Geest die hen zal toerusten om getuigenis af te leggen

waken en bidden, eensgezind en trouw, wachtend op de Geest waaruit zij kan geboren worden, het nieuwe Lichaam van Christus, zijn nieuwe begeesterde Aanwezigheid in de wereld ...h

Maria, Moeder van de Kerk, leert ons als kerk samen te komen rond de Bron, Jezus Christus in zijn Geest

wat ons bindt en tot kerk maakt, is niet zozeer een manier van leven of de beleving van waarden, hoe hoogstaand ze ook mogen zijn

maar de Verrezene zelf, de Levende in ons midden, Hij die de ware wijnstok is en wij de ranken: bij Hem ligt onze vruchtbaarheid, zonder Hem kunnen wij niets

en uit die Bron mogen wij drinken en telkens opnieuw kerk worden; met Hem verbonden dragen wij vruchten doorheen ons leven in gemeenschap, door het Breken van het Brood, het stil of gemeenschappelijk gebed en thuiskomen bij het Woord ...

kerk vormen, kleine kernen van hoop, die de opdracht van Jezus ernstig nemen:

liever delen dan steeds maar méér willen hebben
liever genegenheid geven dan aandacht willen opeisen
liever dienaar zijn dan macht willen uitoefenen over anderen

Intenties van de dag:

Bidden in en voor de Kerk die een nieuw begin verwacht,
dat ze mag waken en bidden,
met Maria, de ogen gericht op Jezus:
‘dat ze verkiest een gehavende kerk te worden,
gekneusd en vuil omdat ze de straat is opgegaan,
eerder dan zich op te sluiten
in het comfort van eigen zekerheden...’ (p. Franciscus),
dat ze open en gastvrij mag worden, meer en meer,
zonder angst voor de vernieuwing
waartoe de Geest haar roept ...

**Maria, Moeder van de Heer en onze Moeder,
spreek in de Kerk uw ja-woord verder:
het woord van Kerstmis en het woord onder het kruis
en elk 'fiat' dat daar tussen ligt.**

**U, Moeder van de Kerk,
bemoedig haar en bind haar op het hart
wat uzelf hebt ondervonden, keer op keer,
dat ieder jawoord in tranen wordt gezaaid
maar wordt geoogst al zingend**

(Gebed van kard. Godfried Danneels)



Wees gegroet, Maria

Maria, We komen je groeten, Maria, en kijken je aan,
we spreken je aan in het vertrouwen dat jij ook naar ons
omziet,
we begroeten je, verbonden met allen die waar ook ter we-
reld op bedevaart zijn,
een plaats zoeken om tot rust te komen,
een plek waar hemel en aarde elkaar raken

Vol van genade

Maria, je mag van geluk spreken zo door God geliefd te zijn:
verheug je, begenadigde!
e bent niet groot of sterk uit eigen kracht.
Je hebt alles aan God te danken, Hij koos jou uit.
Maria, we zijn dankbaar om het grote werk dat
God in je leven heeft verricht.

De Heer is met u

Maria, je weet je een veelgeliefd kind van God, je Vader.
Gods goede Geest heeft voortdurend in je hart gewoond en
gewerkt.
Het was de mooiste dag toen je het leven mocht schenken
aan Jezus, Gods Zoon.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen

Maria, je groot geloof, je eenvoudige dienstbaarheid, je gebed
maken je tot 'lieve Vrouw'.
Over jou weten we niets dan goeds te vertellen.
We prijzen je omdat je naar Gods woord luisterde en het
elke dag waar hebt gemaakt.

Gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus

Maria, bovenal eren we jou als moeder van de Heer Jezus.
Jij hebt Hem gedragen en gevoed, Hem zijn eigen weg laten
gaan.
Jij was erbij toen Hij stierf, je stond onder het kruis.
Daar ben je onze Moeder geworden.
Je drukt ons op het hart, zoals op de bruiloft in Kana: doe
maar wat Hij je zeggen zal.

Heilige Maria, Moeder Gods

Maria, eerste onder Gods heiligen, je leeft ook nu, dicht bij Jezus, in het huis van de Vader.

We spreken je aan als ‘moeder Gods’, omdat je Kind de Zoon is van de Allerhoogste.

Bid voor ons, arme zondaars

Maria, we komen iets vragen, geen lange litanie, geen eindeloze rij van wensen.

Spreek voor ons ten beste, noem onze namen in zijn nabijheid.

We doen een beroep op je voorspraak, omdat we arme zondaars zijn,

die weten dat we niet ver komen als we er alleen voor staan, mensen die wel goede willen maar zo dikwijls vastlopen in het kwade.

Bid voor ons, Maria, voor alle gekwetste en gebroken mensen, zieken en eenzamen.

Nu en in het uur van onze dood

Maria, vandaag, dit uur, vragen we om hulp, daar waar we nu staan op onze levensweg.

En als de dag en uur gekomen zijn waarom we voor de Vader zullen verschijnen,

Wees dan niet ver, Maria, sta ons terzijde in het uur van onze dood.

Bid dan, opdat we samen met jou en al Gods lieve heiligen Mogen delen in het volle leven.

Amen

Maria, ja, mocht het echt zo zijn!

(met dank aan Mgr Koen Vanhoutte,
‘Maria, Wie ben je?’ Halewijn, 2021)
Zusters van Pittem, ‘In gebed met Maria’,
Lannoo, Tielt)

Nationale Belgische Bedevaart naar O.L. Vrouw van Lourdes

Aalmoezenier

- Eerwaarde Jan CLAES, Melkerijstraat 15, 9850 Hansbeke (Deinze)
E-mail: jan.claes@outlook.be GSM: 0486 91 54 49

Voorzitter

- De heer Vincent de HEMPTINNE, Frédéric Pelletierstraat 105 bus 3
1030 Brussel GSM 0475 232 883
E-mail: vincent.de.hemptinne@skynet.be

Medische Dienst

- Mevrouw Karine COLE, Acacialaan 8, 8400 Oostende
GSM: 0472 942 967 E-mail: colekarine1@gmail.com

Coördinatie met het heilgdom van Lourdes et verantwoordelijke voor de Hospitalières:

- Mejjufrouw Séverine OPSOMER, Edith Cavellstraat 66 Bus 7,
1180 Brussel GSM: 0474 280 422 E-mail: severine.opsomer@skynet.be

Verantwoordelijke voor de Brancardiers

- de heer Dimitri MENIA, Rijstraat 6, 9688 Maarkedal
GSM: 0479 256 480 E-mail: Sanctus77@hotmail.com

Financiën:

- De heer Alexandre DEVOS, Zeypestraat 81, 1930 Kampenhout
GSM: 0492 278 028 E-mail: alex@devos.net

Secrétariaat:

- Mevrouw Marie-Josée PEETERS, Bosstraat 149, 3960 Bree
Tel. + fax: 089/70 27 36 E-mail: marie.josée.peeters1@telenet.be

Nieuw adres

**Nationale Belgische Bedevaart , Bosstraat 149, 3960 Bree-Tongerloo
GSM: 0476 081 635**

**E-mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
Internet: www.pelerinagenationalbelge.be**

**Ondernemingsnummer: 0407 746 527
Banknummer: BE81 2100 1623 8224**